

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

Felix VANDER STRICHT

Opgeëischte-Invalied 1914-1918

geboren te Geeraardsbergen den 14 April

1881 en er overleden den 7 Mei 1946

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Wanneer het morgen is, denkt dat gij misschien den avond niet zult bereiken ; en wanneer het avond is, rekest niet op den dag van morgen.

Vervuld met zoete hoop op 'n spoedig herstel, onderging Felix 'n schijnbaar niet erg kunnende heilkundige bewerking die reeds het beste liet verhopem...toen plots de toestand verergerde en trots spoedig ingrijpen de dood meedoogenloos dit leven brak. 'n dierbare familie op korte tijdsparne ten vierde male in zwaren rouw dompelende...

Als wij zien hoe vergankelijk het leven is moeten wij zorgen ten allen tijde gereed te zijn om voor God te verschijnen. Moge de Heer hem barmhartig zijn en hem opnemen onder zijn uitverkorenen.

Mijn lieve familieden al, gij weet hoezeer ik van u hield en hoe trouw we elkaar steunden en vereerden. Ik dank u voor de grenzelooze zorgen en toewijding en ik zal den Schepper bidden dat hij u allen zegene en bescherme.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

En milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën VANDER STRICHT,
CHAVATTE
en D'HAYER.

Druk'. J. LOSSEZ-PENNEWAERT Gaffelstraat, 45.