

Heer, luister en ontferm U over mij,
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
Gij verandert mijn rouwklacht in vreugde.
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

Ps. 30



Tot vroom en dankbaar aandenken aan
MEVROUW

IRMA VAN DER STRICHT

echtgenote van wijlen de Heer **Jozef DENIJS**

Zij werd geboren te Munkzwalm de 5 september 1907 en is godvruchtig overleden te Erwegem de 6 juli 1982, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Een mensenleven is meestal getekend door vreugde en verdriet. Zo is het ook geweest met het schone leven van onze dierbare overledene. Zij heeft de vreugde gekend van een gelukkig huwelijk, waarin man en vrouw innig met elkaar verbonden leefden. Dit geluk werd te vroeg onderbroken door het afsterven van haar man. Het is treffend te weten dat deze bij zijn heengaan haar vroeg: « ga met mij mee » — en dat Irma bij het naderen van haar eigen dood, 17 jaar nadien, als 't ware met blijdschap, hoe ziek zij ook was, uitsprak: « Jozef gij komt mij terughalen ». Aldus was sterven enerzijds pijn om het afscheid van zovelen geliefden, vreugde om het terugvinden van haar echtgenoot bij de Vader van alle mensen.

Want zij had de vreugde gekend van een diep geloof; in haar christelijk leven vond zij zeker de kracht en de bezieling om het kruis dat ieder mens toebedeeld is, sterk en moedig te dragen. In de liefde die God in haar hart gelegd

had, vond zij de inspiratie om haar gezin ten volle ten dienste te staan en in toewijding en genegenheid haar kinderen op te voeden, met veel zorg en bekommernis.

Zij kende het kruis van de ziekte, maar ervaaarde ook de vreugde bij haar kinderen wederliefde en naarstige zorg en oppas terug te vinden. Zij kende het groot geluk, tot op het laatste thuis te kunnen verzorgd worden en attentievolle bekommernis van kinderen en kleinkinderen te ervaren.

Zij kende de vreugde van het geven, van een hart te hebben, groot genoeg te zijn om steeds bekommerd te zijn om anderen; haar geliefde Rudy mocht het bijzonder ondervinden. Maar voor geburen en vrienden was zij ook vol aandacht en blij om elke gezellige ontmoeting met hen.

Zij was dankbaar om het goede in het leven, droeg haar kruis zonder klagen. Het was een schoon mensenleven, dat nu vernieuwd en bestendig zal worden in de eeuwigheid van de Vader!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor het vele dat gij voor mij gedaan hebt. Beste familieleden en vrienden gedenk mij in uw trouwvol gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede moge rusten. Amen!

**De families VAN DER STRICHT, DENIJS,
VAN DE VELDE en DE RIDDER,**

zijn zeer erkentelijk en danken U om uw
blijken van kristelijke deelneming.

Druk. W. Leenaert, Erwegem - ☎ (091) 60 38 58