

Vader, ik heb het werk voltrokken
dat Gij mij hebt gegeven.



GEDENK IN UW VROOM GEBED
MEVROUW

Maria, Magdalena
VAN der STRICHT

echtgenote van Mijnheer

René, Joseph VAN WAEYENBERGHE

Geboren te Sint Maria Lierde op 30 juni 1906
en overleden te Geraardsbergen
op 18 april 1986,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Nu rusten deze handen die nooit rust kenden,
die immer bezig waren, werkend en zorgend,
vroeg en laat.

Nu rust het hart van deze ingoede moeder,
dat hart zo beminnelijk en zelfvergeten zacht
en medevoelend als het Hart van de Heer.

Leeg is nu moeders plaats in vaders huis,
waar alles spreekt van haar aanwezigheid,
haar zin voor orde en gezelligheid, haar kom-
mer om alles tot in het kleinste detail.

Leeg is ook haar plaats tijdens de weekendse
Eucharistieviering, waar ze, zo lang ze kon,
vroom en ingetogen deelnam en haar arbeid
en zorgen verenigde met het Lijdensoffer
van de Heer.

Haastig en vrij onverwacht is haar uur geko-
men. Hard is de beproeving voor haar familie
en voor haar buurtmensen en toch, spijs
hun droefheid mogen zij de Goddelijke Voor-
zienigheid danken om de gave van zulk een
echtgenote, moeder en grootmoeder, die hun,
in alle eenvoud het christelijk ideaal van
Godsliefde en naastenzorg heeft voorgeleefd.

Ten paradijze geleiden haar nu de gebeden
van haar dankbare en diepbedroefde echtge-
noot, haar kinderen, kleinkinderen, familie-
leden en mensen uit de buurt, die haar zeker
ook niet gauw zullen vergeten.

De Heer geve haar de eeuwige rust en steu-
ne haar beproefde familie.



René VAN WAEYENBERGHE,

Willy en Godelieve
VAN WAEYENBERGHE - DE BECK,

Louis en Odette
DUBOIS - VAN WAEYENBERGHE,

De kleinkinderen,

De families VAN der STRICHT,
VAN WAEYENBERGHE, VAN VIJLE en
MEULENYZER,

danken oprecht voor de blijken van
medeleven en gebed.
