

Goed leven is lang leven. (H. Aug.)

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Pharaïlde Van Der Stockt

weduwe van Mijnheer  
Arthur SPITAEELS

geboren te Parike, de 3 October 1868,  
en er godvruchtig overleden de 9 November 1951.  
Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de voortplanting van het geloof  
en de Confrerie van de H. Barbara.

De ouderdom komt met kwalen en gebreken. Ziekte en lasten waren haar aandeel. Dit zware kruis heeft ze jaren gedragen. In haar leven was de stempel van het kruis ingeprent. In het eeuwig leven zal dat haar ereteken zijn, dat haar zo gelijken doet op Christus, die gezegd heeft: „ Als iemand mij wil volgen, moet hij zijn kruis opnemen ”. Zo is zij Hem gevolgd door het leven, zo zal zij Hem ook volgen in de eeuwigheid.

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat, kom haar tegemoet en neem haar op in uwe armen; wees voor haar de ladder en de weg ten hemel; verwerf haar de vergiffenis bij God en de eeuwige rust.

Thans bidden wij allen voor onze diepbetreurde moeder. Zij blijft steeds voortleven in ons midden. Meer dan ooit zal ze voor ons zijn, de bewaakster en steun in ons

leven. Tot weerziens in den hemel, lieve moeder, bidt voor ons.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d. afl.)

---

---

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

*De familiën SPITAEELS, VAN DER STOCKT, VAN TRIMPONT en VAN OVERLOO danken U hiervoor.*

---

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.