

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Vincent, Franciscus VANDER STOCKT

weduwnaar van Mevrouw Maria HENAU,

geboren te Zarlardingne op 23 oktober 1899
en godvruchtig overleden in de kliniek der
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 29 september 1989.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van het Nationaal Verbond
der Weggevoerden 1914 - 1918.

Lid van de Kristen Bond van Gepensioneerden.

—

Dit afsterven, hoe oud ook, brengt ons weer de
vergankelijkheid van ons aardse bestaan voor
de geest. De ene gaat wat vroeger en de andere
wat later. Wij allen zijn uiteindelijk op weg
naar de eeuwigheid, die ons wacht achter de
gezichtseinder van ons tijdelijk leven. God is
de bron van alle licht, luister naar Hem en ge
zult leven!

Onze ingoede vriend, Vincent heeft een plichts-
getrouw Kristelijk leven in goede en kwade dagen
hier doorgebracht. De oorlog eiste hem op met
alle verdriet en weeën. Eenmaal thuis heeft hij
zich toegelegd om een bekwaam timmerman te
worden. In 1932 stichtte hij een gezin. Met veel
moed en vertrouwen heeft hij er zich voor in-
gezet, helaas na een dertien jaren is zijn vrouw,

Maria, ziek gevallen, die hij dag en nacht met
de beste zorgen heeft omringd. Daarna volgde
een lange tijd van eenzaamheid, die hij geduldig
heeft gedragen, stil en vredig, altijd voorbeeldig
gelaten in zijn lot, tot het einde volgde met de
laatste zorgen en toewijding in de kliniek.

Dierbare familieleden, U vooral Agnes, die in
mijn beproevingen een engel zijt geweest van
hulp, troost en bijstand in mijn eenzame dagen.
Hoe zal ik U danken voor al uw goede diensten?
De Heer lone het U. Ook mijn goede geburen,
U waart altijd zo goed voor mij en ik voelde
mij gelukkig bij ieder bezoek, hulp en dienst.
Allen dank voor uw genegenheid, toegewijde
zorgen en offervaardige liefde. Gij allen die
mij zo nabij waart in het leven, blijft mij
gedenken in uw gebed.

Oprechte dank ook aan mjn vrienden in de K.B.G.
voor de vele uren gezellig samenzijn.

De families

VANDER STOCKT, HENAU,
BRODDELE, DE STERCKE,

Danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 22 oktober om 10 uur.

K.B.G. groepsmis : dinsdag 24 oktober om 18.30 u.

Rouwleiding Am. MARROYEN, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel