



VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

Alice VANDERSTUYF

weduwe van de Heer

Frans VAN DE WINCKEL

geboren te Gent op 19 april 1891 en er
godvruchtig overleden op 9 september 1979,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Een goede vrouw is van ons heengegaan.
Onze geliefde overledene had maar één
bekommernis: anderen gelukkig te maken
en niemand last aan te doen.

Nu liggen haar zorgende handen, gevou-
wen en stil rond het kruis. Nu zij vol vrede
rust als in een diepe slaap, staat haar
schoon leven nog klaarder voor onze geest
getekend.

Moge de Heer haar nu opnemen in zijn
hemelse vreugde en moge zij nu leven in
zijn aanschijn omwille van haar goedheid
en minzaamheid en Gods eeuwige barm-
hartigheid.

DE FAMILIE

*dankt U voor de blijken
van deelneming en voor
uw biddend meelevens.*

Begraaf. Vercruy - Gent