

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wetten van de Heer.
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

†

Vroom aandenken aan
DE HEER

ALFONS VANDERSTUYFT

weduwnaar van Mevrouw
ANNA VAN DE VELDE

geboren te Oosterzele op 26 mei 1885 en
godvruchtig overleden te Westrem op
18 februari 1975, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der Ziekten.
Voorzitter der Kerkfabriek St.-Martinus,
Oud-voorzitter van de C.O.O. Westrem,
Lid van de bond der gepensioneerden.

—

Zoals zijn kloekgebouwd lichaam getekend
was door 't harde werk, zo was zijn gerijpte
geest de trouwe weergave van een onvervalst
geloof en een onbaatzuchtig offerleven.
Stammend uit een deugdelijk landelijk gezin,
groeide hij op in een midden waar de dage-
lijkse zorgen voor het bestaan onafscheidelijk
verbonden waren met de christelijke levens-
wijze. Tijdens zijn lang leven heeft hij de
wereld rondom hem geweldig zien verande-
ren: honderden nieuwigheden op alle gebied
kwamen te voorschijn en zoveel oude ver-
trouwde gebruiken verdwenen. Uit alles wist
hij het beste te halen of te bewaren voor zijn
persoonlijk leven. Niets kon zijn diepingewor-
telde goede gewoonten besmetten, overtuigd

als hij was, dat spijt alle veranderingen, de
mens zelf toch immer dezelfde blijft, geroepen
door God om zo door de wereld te gaan dat
hij zijn einddoel niet uit het oog verliest.
Zo was en bleef hij de gemoedelijke vader,
vreedzaam en rustig met een innemend karak-
ter, een gewaardeerde vriend van oud en jong,
een wijze raadsman voor de gemeenschap en
in 't bijzonder voor de parochiale kerkraad
waarin hij tientallen jaren met kennis van
zaken heeft meegewerkt. Met dezelfde kalme
berusting waarmee hij leefde heeft hij ook
welbewust de dood aanvaard als een eeuwige
wilsbeschikking van de Goede God.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, enkele
maanden na moeders dood treft u het nieuwe
leed van mijn afscheid. Hebt dank voor uw
innige genegenheid en zoekt versterkende
troost in de christelijke geloofsovertuiging die
we u als het kostbaarste erfgoed nalaten.
Beste broeders, schoonbroeders, schoonzus-
ters en familie, vaartwel en bidt voor mij.
Blijven we aldus verenigd met de beste her-
inneringen.

H. Martinus, patroon van onze parochie,
bidt voor hem.

De heer en mevrouw

Daniël VANDERSTRAETEN-

VANDERSTUYFT Raphaëlle en kinderen,

De families VANDERSTUYFT, VAN DE VELDE,
DE GUSSEM en VAN DEN HOVE

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitgever : Et. Van Sante - Westrem.