

†

In dankbaarheid en liefde gedenken wij

## De Heer Julien VANDER STUYFT

echtgenoot van

**Mevrouw Bertha AELVOET,**

*geboren te Ename op 24 maart 1901, en in de Heer ontslapen te Oudenaarde - Ename op 30 april 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.*

Als een donderslag bij heldere hemel drong het droeve nieuws van zijn plotse heengaan tot ons door. Wat een verslagenheid in zijn geliefde familie en bij zijn vele vrienden. Met hem verdwijnt een schone en edele mens uit onze parochie. Geboren in een diepkristelijk en kroostrijk gezin, heeft hij heel jong de hardheid van het leven ervaren door het vroegtijdig afsterven van vader, die er nog zo nodig was. Dadelijk had hij zijn plicht begrepen een steun te zijn voor moeder, die zo plots de zware familie-last alleen te dragen had, en later twee van haar jongens aan het oorlogsfront had, waarvan er één nooit zou terugkeren. Al deze ervaringen hadden Julien vroeg rijp gemaakt voor de strijd van het leven. Bij zijn moeder, wier broer-priester zeer begaan was met het jonge gezin, leerde hij zijn vroomheid, zijn werklust en zijn ondernemingsgeest. Hij nam de aloude familiezaak op zich en wist haar tot grote bloei te brengen. Zijn belangstelling ging uit naar alles wat schoon was en iets te maken had met familie-kunde of met de eeuwenoude geschiedenis van Ename. Zijn geboortehuis, gebouwd in de bloeitijd der Abdij, droeg hij een grote liefde toe en wist zijn oorspronkelijke toestand te bewaren. Hoe zwaar heeft hij geleden toen, onder de druk van de moderne vooruitgang, dit mooie huis, zo rijk aan familieher-

inneringen, zo harmonisch van architectuur, na ont-eigening onder de slopershamer is verdwenen. Dit heeft zijn fijngevoelig hart diep gekwetst. Een zaterdagmorgen vol zon, wie kon denken dat de ontmoeting met zijn Heer zo nabij was. Hij riep zijn broer naar binnen : kom eens zien naar het schilderij van ons huis, hoe mooi ! Zijn laatste groet. En dan naar de tuin met de kleine Jochen, zijn geliefd kleinkind, om nog even de perken te verzorgen. Het werd zijn laatste tocht. Het kindje werd, on-wetend, de boodschapper van de dood : Bonna, bonpa slaapt in de tuin. Moge O. L. Heer zijn trouwe dienaar verwelkomen in de hemelse tuin, waar de bloemen en het volle geluk nooit meer verwelken.

**Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkin-deren,** gij weet hoe innig veel ik van u allen hield. Dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Onze scheiding is maar tijdelijk. Gaat voort op de weg, die ik u voorgeleefd heb, trouw aan uw kris-telijk geloof en aan de schone familietradities. Weest eensgezind en steunt mama. Vergeet mij niet in uw gebed. God zegene en beware u.

**Beste broers, schoonbroer, schoonzusters, familie-leden en vrienden,** u dank ik om uw trouwe vriend-schap. We geloven in een eeuwig wederzien bij de Heer. Moge God uw sterkte en uw troost zijn in dagen van rouw.

*H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.*

---

De families VANDER STUYFT, AELVOET,  
TACK en MENSCHAERT.

DANKEN U voor uw bliken van  
deelneming in hun rouw.