

† J'espère le Seigneur de toute mon âme;  
je L'espère, et j'attends Sa parole. (Ps.129)

A LA PIEUSE MÉMOIRE DE MONSIEUR L'ABBÉ

## Jean VANDERSTUYFT

Curé de la paroisse St.-Pierre à Bevere-Audenarde

né à Ledeberg le 27 avril 1921 et pieusement décédé à Gand le 9 août 1990, réconforté par le Sacrement des malades.

Ordonné prêtre à Gand le 15 juin 1946, il fut professeur (10 août 1946) et préfet d'études (30 décembre 1949) au collège de Renaix, devint vicaire de la paroisse St.-Martin à Renaix le 31 juillet 1953, curé de la paroisse St.-Pierre à Schorisse le 24 février 1970 et curé de la paroisse St.-Pierre à Bevere-Audenarde le 3 mai 1983.

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!  
Il s'est penché sur son humble servante;  
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles;  
Saint est Son nom!  
Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui Le craignent.  
Déployant la force de Son bras,  
Il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
Il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël, Son serviteur,  
Il se souvient de Son amour,  
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

(Lc.1,46-55)

La famille vous remercie de vos prières et votre sympathie.

Drukkerij - Imprimerie Vandevelde, Oudenaarde

† Ik verwacht de Heer, wacht met heel mijn ziel,  
en ik hoop op Zijn woord. (Ps.130)

IN GODS VREDE RUSTE VOOR ALTIJD

## E.H. Jean VANDERSTUYFT

Pastoor van de St.-Pietersparochie te Bevere-Oudenaarde

Geboren te Ledeberg op 27 april 1921 en godvruchtig overleden te Gent op 9 augustus 1990, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Priester gewijd te Gent op 15 juni 1946, was hij achtereenvolgens leraar (10 augustus 1946) en studieprefekt (30 december 1949) aan het College te Ronse, onderpastoor van de St.-Martinusparochie te Ronse (31 juli 1953), pastoor te Schorisse St.-Petrusparochie (24 februari 1970) en pastoor te Bevere-Oudenaarde St.-Pietersparochie (3 mei 1983).

Mijn hart prijst hoog de Heer.  
Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder,  
daar Hij welwillend neerzag  
op de kleinheid zijner dienstmaagd.  
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig  
omdat Hij die machtig is  
aan mij Zijn wonderwerken deed, en heilig is Zijn naam.  
Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht  
voor hen die Hem vrezen.  
Hij toont de kracht van Zijn arm;  
slaat trotsen van hart uiteen.  
Heersers onteemt Hij hun troon,  
maar Hij verheft de geringen.  
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,  
en rijken zendt Hij heen met lege handen.  
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,  
gedachtig Zijn barmhartigheid voor eeuwig  
jegens Abraham en zijn geslacht,  
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen. (Lc.1,46-55)

De familie dankt U om uw gebeden en medeleven.

Begr. - Pomp. Fun. D'Hondt, Dijkstra-Lindestr., Oudenaarde