

Wij moeten ons beroemen in het Kruis van O. H. Jezus-Christus, in Wie ons heil, ons leven en onze verrijzenis is. (H. Paulus)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Jozef Van Der Stuyft

Weduwnaar van Mevrouw

Catharina De Roeck

geboren te Gent, de 29 maart 1879, en godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize, de 26 juni 1962, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Bij een sterfbed begrijpt men eerst goed de ware zin en de betekenis van dit aardse leven. Gelukkig is de mens die zeggen mag : in de eenvoud van mijn hart, heb ik naar best vermogen de Heer geëdiend al de dagen van mijn leven.

Die hem gekend hebben, kunnen getuigen dat hij een man was van groot geloof en diepe godsvrucht. Dit kwam tot uiting op de stichtende manier waarop hij bad en tot de H.H. Sacramenten naderde. Die godsdienstige overtuiging straalde dan ook uit in al zijn werken : voor zijn gezin was hij een zorgzame en wijze vader, voor de evenmens was hij een onbaatzuchtige en toegewijde raadsman, voor de priester een voorbeeldige en blijmoedige zieke.

Uitgeput van krachten, stierf hij in een gelukkige ouderdom vervuld van jaren en eer.

Geliefde dochter en familieleden, ik dank U voor de gelukkige jaren die wij samen hebben mogen doorbrengen. Ik dank U vooral voor de goede verzorging, die mijn oude dag zo licht om dragen heeft gemaakt. Ik ga moeder in de Hemel vervoegen, van waar wij voor U zullen bidden. Weest gij ons ook indachtig in uw godvruchtige gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. aflaat)

Uitg. De Turck, Steenhuize

De familiën VAN DER STUYFT, DE ROECK,
D'HOKER, D'HOKER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.