

Kostbaar in Gods ogen is de dood van
de rechtvaardige.



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Léon VANDERSTUYFT
geboren Louise GOUBAU

te Mesen op 25 december 1889
en zacht in de Heer ontslapen
te Ledeberg op 3 oktober 1978.

In vreugde en pijn vond zij steeds in het gebed
de kracht om Gods wil te kennen en met lief-
de te volbrengen.

Zij heeft in alle eenvoud haar plichten van
echtgenote en moeder vervuld. God alleen kent
de ontelbare offers die onze geliefde moeder
heeft gebracht om het geluk van haar kinderen
te verzekeren. Hij alleen kan haar nu de ver-
diende beloning schenken.

Zij was fier een zoon priester te hebben.

Liefste Moeder, met Vader hebt ge ons dat
mooi voorbeeld van liefde gegeven! De lief-
de die haar oorsprong vindt in God, bij Wie
gij voortaan in vrede moogt verwijlen.

Met U en al onze verwanten, tot het nieuwe
leven herboren, loven en verheerlijken wij de
Gever van alle goed, en danken wij om dat
lieve leven waaraan wij het onze verschuldigd
zijn.

Almachtige, eeuwige God, in Uw onuitspre-
kelijke goedheid geeft Gij altijd meer dan ons
toekomst. Wij bidden U: laat haar nu verder
leven in onze gedachten en in ons gedrag;
geef dat haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en allen die haar mochten
kennen, in diezelfde liefde en toewijding le-
ven als die waarmee zij bezielde bleef tot in
de dood.

DE FAMILIE

dankt voor de blijken
van deelneming

Joz. De Troyer - Ledeberg

