

*Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,  
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.*

*Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd :  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.*



Mevrouw

**Marie-Louise VANDERSWALM**

weduwe van Hector DEBO

geboren te Ronse op 31 oktober 1903  
en godvruchtig overleden te Heverlee  
op 15 augustus 1995,  
voorzien van het ziekensakrament.

*De families  
danken u  
voor uw medeleven  
en gebeden.*

Op deze zomerse hoogdag van de Tenhemelopneming van Maria is moeder van ons heengegaan. De Heer heeft zijn Moeder bij Hem geroepen om de waarde van haar leven, inzet en liefde te bevestigen.

Deze boodschap geldt voor de eeuwige toekomst van elke mens van goede wil en zeker voor het leven van elke toegewijde moeder zoals de onze was. Het geloof dat moeder nu bij de Heer is wordt onze troost in het verdriet dat in ons aanwezig is. Zoals Maria heeft zij haar roeping vervuld en niemand zal de kwaliteit van haar levensinzet vergeten. Zij was het beeld van de sterke vrouw uit het evangelie, die met haar sterke persoonlijkheid wist wat ze wilde, namelijk intense zorg dragen van haar echtgenoot en kinderen. Zij was trots op haar gezin die ze tot haar grote vreugde zag uitbreiden met talrijke geliefde kleinkinderen en achterkleinkinderen. Gans haar leven was gecentraliseerd op haar huisgezin, daarvoor werkte ze intens en in familiekring kon ze zich even ontspannen en genieten van de gezelligheid.

Zij had persoonlijkheid, zij was streng voor zichzelf maar ook voor haar geliefden juist omdat ze bekommerd om hen was. Niemand die haar kende zal de intensiteit van haar blik vergeten die kleurig sprak van de motivatie van haar leven. De bron van deze motivatie lag zeker ook in het gelovig karakter van haar leven, gesterkt door het regelmatig ontvangen van het levend brood welke Christus is.

Zij heeft een hoge ouderdom bereikt, waarbij ze de laatste jaren van haar leven mocht doorbrengen bij haar dochter Marie-Jeanne, bij wie ze de beste opvangst mocht vinden, ook in een langdurige zware ziekte, door de meeste toegewijde verzorging - hier zij even, maar oprecht ook dank gezegd aan de fijne geneeskundige en verzorgingsbegeleiding van deskundig en bevoegd personeel.

De Heer zij dank voor dit leven en deze uitwisseling van vruchtbare trouw in de beleving van levenstaak en wederkerige daadwerkelijke genegenheid.