

*Mijn zegen zal u vergezellen  
over alle wegen, over elke zee.  
Mijn beeltenis zal u vertellen  
wat leven is, in wel en wee.*



Bewaar in uw herinnering en gebed

**Karel, Alberic  
VAN DER SIJPE**

echtgenoot van

**Augusta VAN RYSELBERGHE**

geboren te Laarne, op 4 april 1909 en op  
2 april 1979 te Gent geroepen tot de eeu-  
wige ontmoeting met de Vader.

Gesterkt met het H. Sakrament der zieken  
en de pauselijke zegen.

Lid van de kristen bond der gepensioneerden.

---

**De families Van der Sijpe, Van Rysselberghe,  
Pauwels en Troch,**

danken U voor de gebeden en  
blijken van kristelijke deelneming  
in hun rouw.

Hij was goed en zacht voor dier en mens.  
Hij teelde zijn vruchten  
als een heilig gebeuren,  
en vulde zijn huis en zijn erf  
met zijn hart, boordevol.  
Hij kon spelen als een kind,  
en jong zijn als een veulen.  
Hij kon bidden met de glimlach:  
God was zijn beste vriend.

Als nu de lente komt  
en alle bomen bloeien voor zijn deur  
zal elke vogel vragen:  
„Waar is de man van vorig jaar?“

Als nu de lente komt  
zal elke zonneschijn een kleine wonde zijn  
in 't hart van zijn beminden.  
Zij zullen aan elkander vragen:  
„en komt hij nooit weerom?“

Als nu de lente komt,  
en alle klokken „alleluia“ zullen luiden,  
zal deze mens, in 't hart van God,  
voor eeuwig „alleluia“ fluiten.