

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven: Ontferm U onzer.

† BID VOOR DE ZIEL †

van zaliger Mijnheer

Aimé VANDERSYPT

echtgenoot van Mevrouw

Irma SYMOENS

ERE-CONTROLEUR DER ACCIJNZEN

OORLOGSVRIJWILLIGER 1914-1918

LID VAN HET KERKFABRIEK VAN ST. STEPHANUS (AUGUSTIJNEN)

EN VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN H. VINCENTIUS A PAULO

OFFICIER IN DE ORDE VAN LEOPOLD II,

RIDDER IN DE KROONORDE,

RIDDER IN DE LEOPOLDSORDE, ENZ...

geboren te Gentbrugge, de 16 November 1888 en  
zacht in de Heer ontslapen te Gent, de 5 Maart 1951,  
na gesterkt te zijn door de laatste H. H. Sacramenten en  
de Pauselijke zegen " in articulo mortis ",

" Welaan dan, goede en getrouwe dienaar, neem bezit van Het Rijk dat voor u bereid is. Treed binnen in de vreugde des Heren, "

Met een diep Christelijk geloof en vast vertrouwen heeft hij deze woorden afgewacht in de laatste uren van zijn leven. Een schone ziel is naar de Schepper teruggekeerd en honderdvoudig zal zijn loon zijn voor al het goede dat hij op aarde gedaan heeft.

Hij was een trouwe echtgenoot, een beproefde vader en een goede vriend. Voor allen die hem kenden was hij een voorbeeld.

Dierbare Echtgenote, nu ben ik waar wij allen eens moeten zijn " in de Hemel ". Onze kinderen hebben daar op mij gewacht en voor u zal ik mijn belofte getrouw vervullen. Wees mijn levenswijze steeds indachtig, stel uw vertrouwen op God en Hij zal uw wegen leiden, tot dat wij allen eenmaal weer, en dan voor eeuwig, samen gelukkig zullen zijn.

Dierbare Priesterbroeder, gedenk mij aan het Altaar des Heren, heb dank voor alle steun, in mijn leven van U ontvangen.

Zij die mij zo liefdevol verzorgd en bijgestaan hebben zal ik vergelden door mijn belofte te vervullen.

Familie en Vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, weest mijn heil. (300 d. afl.)

Mevrouw Wed. VANDERSYPT-SYMOENS ;

De Familie VANDERSYPT ;

De Familie SYMOENS ;

De Familie DE CLERCQ ;

De Familie METSERS,

diep getroffen door de blijken van genegenheid hun  
betoond, danken U van harte.