

Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; die in Mij gelooft, als hij gestorven is, zal leven ; en al wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. (H. Joh.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

**Maria Ludovica VAN DER SYPT**

echtgenote van de Heer  
**Albert DE BLEEKER**

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 31 december 1901 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem, de 26 november 1969, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond van het H. Hart en de Boerinne-gilde.

---

Hoe schoon en troostvol is het afsterven van degenen die in God geloven : voor hen is de dood niet het einde van alles, maar het begin van het ware leven !

De duurzame overledene was een waar christenmens : godsdienstig, werkzaam en vriendelijk. Ze mag nu het loon ontvangen voor een leven trouwe dienstbaarheid in het rijk Gods.

Duurbare echtgenoot graag had ik nog enkele jaren met u en onze kinderen willen samen zijn als vrucht van ons werkzaam en zorgenvol leven. Het heeft niet mogen zijn. Toch

blijf ik u dichtbij, met u verenigd in die gemeenschap der heiligen waarin wij geloven en waardoor wij voor mekaar kunnen bidden en zorgen bij de almachtige Vader die zijn kinderen in eenheid en samenleven wil bewaren.  
Mijn Jezus Barmhartigheid.



De heer Albert DE BLEEKER, haar echtgenoot  
De heer en mevrouw André GEZELS-DE BLEEKER,  
haar kinderen

Mejuffer Carine GEZELS,  
Jonge heer Christiaan GEZELS,  
haar kleinkinderen

De familiën VAN DER SYPT, DE BLEEKER,  
LAPAGE en PIETERS,

ten zeerste getroffen door Uw bliken van medeleven in hun rouw, bedanken.

---

Uitg. Rouckhout Erwetegem