



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Ghislain VAN DER TAELEN

echtgenoot van Mevrouw

Maria PERREMAN

Geboren te Sint Antelinks op 24 december
1907 en godvruchtig overleden op 16 decem-
ber 1973, gezalfd met de H. Olie.

Tegenover de dood staat ieder mens sprake-
loos.

Deze huisvader stond als een stoere eik op
zijn hof. Met alles bezig gunde hij zich geen
rust ook als de pijn zijn bekommerd hart
ondermijnde. Hij hield van zijn hof en die-
ren, was als het ware met de grond ver-
groeid; met fierheid kon hij zijn landou-
wen overschouwen en wanneer hij 's nachts
ter ruste ging, was zijn werk af. En dan
slaat de dood plotseling toe, de stoere eik
ligt geveld.

Maar dat leven is een weerspiegeling van
Gods boodschap: «Gaaf en onderwerpt u de
aarde en maakt ze vruchtbaar voor de mens.»
Van de vroege morgen tot de late avond
bouwde hij een wereld op voor vrouw en
kinderen; met raad en daad stond hij de
kinderen bij van zijn overleden broer; zijn
kleinkinderen waren de trots van zijn be-
staan.

Zijn stoel in de kerk kan getuigen van zijn
trouw aan het geloof; zijn laatste woorden

klinken vreemd in deze wereld: «Vrouw,
laat ons samen bidden want ik ga sterven.»
Zoals ieders leven kende hij ook zijn zwak-
heden en gebreken, en daarom bidden wij:
«Heer wees hem genadig; gij kent de mens
en schouwt in ieders hart.»

Mijn dierbare echtgenote, we hebben vele
jaren lief en leed gedragen. Het afscheid
was te brutaal. Het geloof in een weerzien
bij God moet u sterken en de kracht verlen-
en om verder voor de kinderen te zorgen.
Mijn dierbare kinderen, vergeet nooit wat
vader voor u heeft gedaan en vergeet mij
niet in uw gebeden, helpt moeder die zwa-
re slag te dragen en tot weerziens bij de
Hemelse Vader.



Mevrouw Ghislain VAN DER TAELEN,
De Heer en Mevrouw Marc VAN DER
TAELEN-MEIRCHAUT en kinderen,
De Heer en Mevrouw Etienne STOCKMAN-
VAN DER TAELEN en kinderen,
De Heer en Mevrouw Luc VAN DER TAE-
LEN-STAS,
De families VAN DER TAELEN, PERRE-
MAN, DE MEYER en FASSEEL,
danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Uitgever: G. De Knibber St. Antelinks