

'k Gelove dat gij, moeder, moe gewrocht  
en 'moe geleden, eindelijk los gewrocht  
van 's werelds dienstbaarheden,  
in Hem nu rust en in Gods rijk getreden.

(G.G.)

†

Geroepen tot eeuwig leven en in de hoop der  
verrijzenis nemen wij afscheid van

Mevrouw

**Maria, Emma**

**VAN DER VEEKEN**

echtgenote van de Heer

**Willem, Hubert VAN DEN BOSSCHE,**

Geboren te Nederhasselt op 29 juli 1895 en  
kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel-Opbrakel op 2 februari 1980, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

In de gezegende ouderdom van 85 jaar is  
deze vrouw en moeder, dankbaar en gelaten,  
na een maanden lang hopen naar herstel van  
een ongeval van ons heengegaan. De dood  
sloot haar leven, rijk in dagen en aan ver-  
diensten af. In de ogen van God was haar  
taak volbracht en haar werk hier voleind.

De dierbare afgestorvene heeft zich vele jaren  
kunnen verheugen in een goede gezondheid.  
Met ijver en toewijding heeft ze haar kroost  
gevoed en opgevoed. Zorgen voor haar goede

man en kinderen, dat was haar leven. Steeds  
was ze hulp, troost en toeverlaat voor het  
gansē gezin en familie. Ze hield van haar  
familiebanden en haar streek!

In deze lange levensloop, hebt U mijn echt-  
genoot, mij altijd geestelijk en lichamelijk  
ondersteund. Uw ja-woord op de huwelijksdag,  
van liefde en trouw, hebt U omgezet, dag in  
dag uit, in een onbegrensde edelmoedigheid,  
met plichtbesef, vaardig en werkzaam, met als  
bekroning uw dagelijkse vermoeiende maanden  
lang bezoeken in de kliniek. Voor dat alles  
mijn diep-grondige dank.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn  
oprechten dank, voor alles wat ge voor mij  
geweest zijt en gedaan hebt, vooral tijdens  
mijn ziekte was ik nooit alléén, voor zo een  
opofferende toewijding en genegenheid mijn  
hartelijken dank. Weest nu de troost en  
steun van uw achtbare vader. Moge een trouw  
kristelijk leven U allen samenbrengen tot de  
schone voleinding van uw leven bij God.

NAMIS: In de parochiekerk van St.-Martinus  
te Brakel-Opbrakel op 9 maart 1980 om 10 u.

De families :

VAN DEN BOSSCHE, VAN DER VEEKEN,  
danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming.

---

Begrafenisondernemingen « RAOUL » - Brakel