

" Gods gerechtigheid blijft het deel
van wie trouw zijn aan Zijn verbond ".
ps. 103

†

Wil dankbaar in uw gebed gedenken

ZUSTER EMILIENNE

Maria Van Der Vennet

Zij werd geboren te Meigem op 30 juni 1904
Zij wijdde zich aan de Heer in de Congre-
gatie van de Zusters van de H. Vincentius
te Delftinge op 12 augustus 1928
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem
op 28 december 1990.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De algemene Overste en Zusters van Delftinge
De familie Van Der Vennet

danken voor uw gebed
en uw bliken van medeleven.

God, onze Vader,
in ons hart bewaren wij de
naam van Zuster Emilienne,
die ons is voorgegaan
door de dood naar het eeuwig leven.
Hoewel wij treuren om haar heengaan
danken we U voor haar leven,
getekend door Uw Liefde.
Met geduld en toewijding
heeft ze U doen kennen
aan zoveel kleuters.
Haar zachte glimlach vertolkte
haar innerlijke rust en vertrouwen in U.
Hoeveel heeft ze tot U gebeden
voor allen die haar dierbaar waren :
haar familie, haar medezusters,
de vele mensen die ze op haar
levensweg ontmoette.
Help ons, Heer, te geloven dat haar
dood kostbaar is in Uw ogen, dat haar
leven veilig geborgen is bij U.
Geef haar, Heer, voor eeuwig
de diepe vreugde van Uw Nabijheid.