



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

## PAULA VAN DER VENNET

echtgenote van

de Heer **ANDRÉ LIPS**

Geboren te Poesele op 2 augustus 1918 en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek «Toevlucht van Maria» te Gent op 22 april 1972, gesterkt met de genademiddelen van de zieken.

De Heer Jezus heeft de dood overwonnen. Dat is de reden van de paasvreugde. Toch blijft sterven een mysterieus heengaan. De dood blijft een bron van diep menselijk leed, pijn en verdriet. Wanneer onze geliefden sterven, is het niet alsof een stuk van onszelf losscheurt? Een eenvoudige, goede echtgenote en zorgende moeder, zoals Paula was, kan niet gemist worden. Voor dit gemis bestaat er geen menselijke troost. Alleen het woord van de Heer kan troosten: "Wie gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven„. (Joh. 11, 51) "Wie gelooft, heeft eeuwig leven„. (Joh. 6, 47)

Paula had een eenvoudig, sterk geloof, gelouterd in de smeltkroes van veel leed en beproeving. Haar houding in haar laatste ziekte was een getuigenis daarvan. Alles aanvaardde zij en drukte haar overgave uit in dit schoon gebed: alles ter ere Gods. Daarom was zij opvallend geduldig, niet opgesloten in haarzelf, dankbaar voor de verzorging, attentievol voor de bezoekers. Het was haar geloof dat sprak in haar getuigenis een paar dagen voor haar dood: niemand zal ooit kunnen beseffen hoeveel ik geleden heb voor de

drie kindjes die God zo vroegtijdig van ons wegnam; toch ben ik Hem dankbaar, omdat ik weet dat zij aldus veilig hun bestemming hebben bereikt bij Hem in de hemel. Met dat geloof bad zij en kon zij verklaren: de geneesheren kunnen niet meer helpen, maar ik heb steun en houvast in mijn gebed.

André en gij mijn geliefde kinderen, veel heb ik de laatste tijd gebeden en om gebeden gevraagd, niet zozeer om te mogen genezen, want ik wist niet of dit ons zalig zou zijn, maar om moed en sterkte voor u en voor mij. Blijft moedig en zijt een steun voor elkander. En tot wij eeuwig samen mogen zijn. Dank aan allen voor alles.

Heer, Gij gaf aan Paula het licht van een levendig geloof, wij bidden, schenk haar nu Uw Licht van het eeuwig leven.

De Heer André LIPS,  
De Heer Jozef LIPS,  
Juffrouw Maria LIPS,  
Juffrouw Thérèse LIPS,  
De familie,

danken voor uw gebeden en blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. M. Schelstraete, Lotenhulle