

«Komt, gezegende van mijn Vader
en neemt bezit van het rijk
dat voor U bereid is».



Laten wij in onze gebeden gedenken de ziel van
De Heer

Alfons Van der Weeën

weduwnaar van mevrouw

Maria Mathildis LIEVENS

geboren te Denderleeuw op 16 april 1893 en godvruchtig
overleden te Aalst op 19 mei 1968,
voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken

Bij morgen en avond vond ieder die met hem
in aanraking kwam, hem eenvoudig van hart,
trouw in de genegenheid, gediensig met goede
raad, een echte vriend.

Dit overlijden vervult ons hart met droefheid.

Maar ons kristelijk geloof zegt ons te geloven
in het eeuwig leven, in de beloning voor het
goede, in de vergiffenis van de fouten, in de
verrijzenis.

Beminde kinderen en kleinkinderen,

uw welzijn was steeds mijn bezorgdheid,
uw kommer was ook de mijne, leef minzaam
onder elkander en wees mij indachtig.

Ik dank U allen om uwe genegenheid die ik
steeds van U mocht genieten.

Ook mijn beste dank aan de Zusters van het
St. Rafaël's instituut om hun goede zorgen
Mijn Jezus, barmhartigheid!

De heer en mevrouw Robert Van der
Weeën-Perreman en kinderen

De heer en mevrouw Willem Van der
Weeën-De Beul en kinderen,

De familiën Van der Weeën, Lievens,
Van der Borcht, Cardon, Nelis,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN
VAN INNIGE DEELNEMING.

De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis
in het Instituut Sint-Rafaël te Liedekerke op
24 mei 1968 om 10 u.

Beurafeningen Vagibel, Liedekerke - Tel. 665.74
Druk. Denis Van de Gucht, Lied. Tel. 674.36