



Omgeven door genegenheid en liefde
is van ons heengegaan

De Heer

Frans Van der Weeën

Echtgenoot van Mevrouw Marie-Clotilde ROELAND

Geboren te Denderleeuw op 7 december 1913
en thuis in familiekring overleden op 13 april 2001,
gesterkt door het H. Ziekensacrament.

Apotheker op rust

Gewezen ondervoorzitter van A.V.L.V.A.

Erevoorzitter N.S.B. 1940 - 1945

Erevoorzitter Kerkfabriek St.-Anna Leeuwbrug

Frans is opgevoed als een eerlijke volksjongen.
Met de kracht van zijn eenvoud en van zijn uitbundige
levensblijheid wist hij zich op te werken tot het uni-
versitaire niveau en behaalde het apothekersdiploma.

Hij legde een niet-aflatende bereidwilligheid aan
de dag, niet alleen in het uitoefenen van zijn beroep
maar ook in het ondersteunen van de meest diverse
verenigingen die tot doel hadden mensen te helpen en
te steunen.

Ook zijn geloof was goedmoedig maar sterk en voor
vele kerkelijke initiatieven stond hij steeds klaar met gulle
hand en koesterende behulpzaamheid.

Frans was bovendien een Vlaming in hart en nieren,
zonder ingewikkeldheid maar met een kordate
gerichtheid op alles wat zijn volk groter kon maken.

Die intense rijkdom aan activiteiten kon alleen maar
opgebouwd worden dankzij de onvermoeibare steun van
zijn mooi gezin en lieve echtgenote; zij was de stuwende
en sturende kracht aan zijn zijde, vooral tijdens zijn laat-
ste levensjaren waarin zicht en gehoor langzaam maar
gestaag gingen tanen.

Frans laat een grote leegte na bij allen die zijn
vurige gezelligheid gekend hebben in zijn studententijd,
zijn apothekerschap, zijn verenigingsleven. Dat die leegte
ontstaat is pijnlijk maar opbeurend, alleen de herinnering
aan een goed en levensblij man zal ze blijvend opvullen.

Lieve man, papa, peter: wij zijn fier en dankbaar voor
al het goede dat je ons meegaf. Je ging van ons heen op
Goede Vrijdag, stil en eenvoudig zoals het een edele
volksjongen past ...

Ons Heer nam je zeker mee naar de hemel, waar we
elkaar even zeker terug zullen zien.

De families Van der Weeën, Roeland,
Van Droogenbroeck en Lemaître danken u voor
uw steun en blijken van medeleven in hun rouw.

Begrafenissen Depoorter, Denderleeuw - tel. 053 66 62 43