

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
(Ev. S. Jan)



Gedenk in uw gebeden de ziel van
DE HEER

Jozef VAN DER WEEEN

echtgenoot van Mevrouw
Angèle Van Vaerenbergh

geboren te Denderleeuw, op 4 december 1899
en er godvruchtig overleden, op 1 oktober 1968
gesterkt door de troostmiddeelen van onze
Moeder de H.-Kerk en de pauselijke zegen.

« Een brave man was hij en in geen doeken
en lag zijn hart, maar op blote hand te zoeken
en op zijn tonge die rechte waarheid sprak ».

Deze woorden van onze priester-dichter Ge-
zelle tekenen ons een juist beeld van ons
aller vriend Jozef. Hij was de man voor wie
ja, ja was, en neen, neen. Zolang het hem
mogelijk was heeft hij trouw zijn kristelijke
plichten vervuld en zijn mooie stem in dienst
gesteld van de Heer. Zijn vrouw en kinderen
wisten in hem een steun te vinden en wie
hem benaderde vond in hem een vriend.

Zijn laatste levensjaren werd het lijdenskruis
hem op de schouders gelend. Met moed heeft
hij het gedragen tot het einde. De Heer zal
hem lonen voor al het goede dat hij deed
en wij bidden dan ook met de Kerk : « Mogen
de Engelen U naar het paradijs geleiden ».

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, troost U bij ons scheiden : het eeuwig
geluk begint voor mij en wij hopen dat het
ons allen eens zal ten deel vallen. Dank
voor uw toegenegen zorgen, en blijft mij ze-
ker gedenken in uw gebeden. Beste broers

en zusters en familie, ook op uw gebed reken
ik. Tot weerziens in de hemel.

Mijn beste dank aan de Eerwaarde Zusters
en verpleegsters van het Wit-Geel Kruis, voor
hun toegewijde zorgen.

Jezus, Maria, Jozef, laat mijn ziel met U in
vrede rusten.

Mevrouw Jozef VAN DER WEEEN - VAN VAE-
RENBERGH,

De heer en mevrouw Jean VAN DER WEEEN -
DE SMEDT,

De heer en mevrouw Freddy VAN DER
WEEEN - DE VRIENDT,

De families VAN DER WEEEN,
VAN VAERENBERGH,
VAN DROOGENBROECK en
VAN DEN HAUTE,

**danken U voor uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming.**

Begr. W. DE POORTER, Rodenbachstraat
Drukkerij RIGO, Denderleeuw