

Leven is strijden, zich langzaam bevrijden.
Met Kristus verrijzen, langs offer en kruis.



Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van
MEVROUW

Paulina VAN DER WEEEN

weduwe van de Heer
RUFINUS ASSELMAN

geboren te Denderleeuw, op 31 augustus 1886
en er zeer godvruchtig overleden op
2 juli 1968, gesterkt door de HH. Sakramenten
der Zleken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Een flinke vrouw, wie zal haar vinden?
Het hart van haar man vertrouwt op haar.
Zij doet goed en nooit enig kwaad al de
dagen van haar leven. Haar mond spreekt
wijsheid... Haar kinderen zijn gelukkig en
fier op hun moeder...

Deze woorden uit het boek der spreuken
zijn toepasselijk op deze vrouw die van ons
heen ging.

De Heer gaf haar lengte van dagen; daarom
zijn wij de Heer dankbaar.

Bemide kinderen, uw moeder gaat heen.
Gedenk de schoonheid van haar leven, leeft
in vriendschap onder elkaar en gedenkt haar
steeds in uw gebeden.

Bemide kinderen, hebt dank voor uw grote
liefde en verzorging in mijn oude dagen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De families VAN DER WEEEN,
ASSELMAN,
DE PETTER,
BREYNAERT,
MINNER en
VAN DEN HAUTE,

**danken ontroerd voor uw blijken van
deelneming.**

Begr. W. DE POORTER, Rodenbachstraat
drukk. Rigo