

Zij zijn niet waarlijk dood  
Die in ons harte leven.

(P. A. de Genestet)

†

Om in uw gebeden godvruchtig te gedenken

MEVROUW

## ROSA VAN DER WEEEN

echtgenote van de Heer

MARCEL BLOM

geboren te Denderleeuw, op 23 Juli 1916  
en schielijk overleden te Ninove,  
op 23 november 1966, voorzien van de troost-  
middeelen van onze Moeder de H. Kerk.

Diepe droefheid is er in ons hart en een knagende, schrijnende pijn : onze lieve echtgenote en moeder is niet meer.

Zo plots was haar heengaan dat wij het nauwelijks kunnen geloven nooit meer haar siem te zullen horen, nooit meer haar zachte glimlach te zullen zien, nooit nog haar diepe, vrouwe liefde te zullen ervaren.

Moeder van een groot gezin, had ze steeds de handen vol; doch nooit was een last haar te zwaar of een inspanning te groot. Heel haar leven, haar liefde en haar toewijding besteedde ze in totale overgave aan haar gezin.

Zwak van gezondheid, was zij de sterke Vlaamse vrouw die werkte en zwoegde, die raad gaf en troostte, die kommer en zorg met een glimlach aanvaardde.

Die haar kenden, bewonderden haar om die sterke, innerlijke kracht, werden bezielde door die echte, Vlaamse overtuiging van haar, hadden haar lief om haar grote, begrijpende hart. Nu dat hart voor goed werd stilgelegd, zoeken wij troost in de woorden van onze Vlaamse priester-dichter, Cyril Verschaeve :

« Wat moeders leren blijft onuitwisbaar in 't leven. Geleerden schrijven hun lessen in 't hoofd, daar kunnen ze vervangen worden en uitgeveegd; de moeders schrijven hun lessen in 't bloed, daar blijven ze het leven door; want wijsheid richt van op een afstand, maar liefde dringt in 't leven door, de moederliefde eerst en voor altijd, met alles wat zij heeft geleerd ».

Beste familieleden en gij allen die mijn vrienden waart, gij voor wie ik goed mocht zijn, denkt aan mij nu ik voor God verschijn !

Lieve Vrouwke van Vlaanderen, beveel haar ziel aan bij Uw Zoon, in Wiens handen zij haar geest gaf.

De Heer Marcel BLOM-VAN DER WEEEN,  
De Heer en Mevrouw Freddy MARTINY-BLOM,  
De Heer en Mevrouw Louis BLOM-PLOEG-  
MAEKERS en kind Patrick,  
De Heer en Mevrouw Hugo BLOM-DE SCHRIJ-  
VER en kinderen Karin en Bart,  
De Heer en Mevrouw Jozef NEUCKERMANS-  
BLOM,  
Mejuffrouw Hedwige BLOM,  
De Heer Jan BLOM,  
De Heer Norbert BLOM,

danken ontroerd voor uw blijken van deel-  
neming.