

Jezus, Maria, Jozef.



Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van

DE HEER

Rufinus Van Der Weeën

weduwnaar van Mevrouw

MARIA HOOGE

Oud-strijder 1914-1918

*geboren te Denderleeuw op 5 mei 1884 en
godvruchtig overleden in het Instituut Sint-
Rafaël te Liedekerke op 16 december 1969,
gesterkt door de Heilige Sakramenten van
zieken en stervenden.*

Advent! Kom Heer Jezus! Heel het leven van de gelovige is één opgaan naar de ontmoeting met de Heer, waarop het vergankelijke uitvalt om plaats te maken voor een nieuw beginnend, maar nooit meer eindigend leven van vrede en geluk en veilig opgenomen worden in de innigheid van Gods einde-loze liefde.

Gelukkig de mens die zich in rust en stilte kan voorbereiden op dit beslissend ogenblik. En dit geluk is aan onze dierbare overledene ten deel gevallen. Na een lang leven van eerlijke en eenvoudige rechtschapenheid waarin hij door zijn gulle goed-

heid zich zoveel vrienden had gemaakt, mocht hij de laatste jaren in alle kalmte, omringd door genegenheid en goede zorgen, zich gereed maken voor de grote overgang. Hoe zwakker zijn lichaamskrachten werden, hoe sterker zijn vertrouwen en geloof. In het eenvoudig bidden van een Onze Vader en een Wees Gegroet drukte hij de diepe hunkering uit van zijn oprechte gelovige ziel.

Nu is hij Kerstmis gaan vieren in de hemel. Nu is hij zoals de schamele herders van Bethlehem daarheen gegaan waar hij voor eeuwig samen zal blijven met Jezus en zijn Moeder. Nu mag hij reeds, zo hopen wij, samen met de engelen het "eer aan God in den hoge" meezingen.

Toch zullen wij voor hem nog bidden, als laatste blijk van genegenheid. En hem ook vragen dat hij biddend waken zou over allen die hem steeds zo innig dierbaar waren, want allen moeten wij eens, met hem, bij Jezus weer samen zijn.

Maria, moeder van de genade, bid voor ons.

*De familiën VAN DER WEEËN,
HOOGE,
VAN DER BORGHT en
VAN DER STOCKT*

*danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming.*

Drukk. Van der Perre-Cobbaert,
Begravenissen William De Poorter - Denderleeuw