

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

HENRI VAN DER WULST

weduwnaar van

MARIA LAUWERS

geboren te Nederbrakel de 6 Juli 1883 en er
godvruchtig overleden de 23 December 1950
Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van het Genootschap van de H. Franciscus.Xaverius,
de Bond van het H. Hart, de Confrérie van het H. Sacra-
ment en andere godvruchtige Genootschappen.



Gelukkig de dienaar dien de Heer bij zijn
komst wakende vindt,... Hij zal hem aanstel-
len over al zijne goederen. (Math. 24,46-47)

Als een trouwe dienaar heeft de duurzame
overledene zijn schone zending volbracht, een
christelijk vader te zijn en Onze Vader in de
Hemel die van zijn liefste kinderen soms het
meeste vraagt heeft hem geen voorop gebaan-
de weg bereid; maar stap voor stap meer en
meer van hem geest: God de Heer alleen zal
weten hoe de duurzame overledene zich heeft
ingespannen om door alle tribulaties heen, zijn
goed hart, zijn Godsbetrouwen en zijn opge-
ruimdheid te bewaren. Dat dit hem gelukt is
bewijzen zijn aanstekelijke levenskracht en zijn
zuivere ongedwongen levensvreugde waar-
door hij iedereen en iedereen hem lief was.

Daarom gaf de Heer hem ook de voldoe-
ning van een vervulde zending, van veel be-
reikte wensen; niet in het minst deze een zoon
tot priester Gods gewijd te zien. Zo was hij

voor allen de goede gelukkige vader die er fier
opging dat zijn kinderen zo van hem hielden
omdat hij hen zo had lief gehad. Zo was hij
Gods trouwe dienaar die met open blik voor
het oog van God en van de mensen door het
leven ging, doorzichtig en tevreden en steeds
bereid om rekenschap te geven.

De Heer zij zijn beloning samen met de
blijvende herinnering van zijn kinderen.

Zo wij hem niet vergeten in ons gebeden,
in 't offer van zijn priester, zal hij ons van
hierboven niet minder een goede Vader blijven.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.



De Familiën VAN DER WULST-LAU-
WERS :

Bedanken Ued. voor de gebe-
den en blikken van deelneming
bij het overlijden van

Mijnheer HENRI VAN DER WULST.

Nederbrakel. Druk. Wwe O. Surdiacourt