

Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in Mij geloofd, ook al is hij gestorven, zal eeuwig leven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Achiel VANDERZWALMEN

echtgenoot van Suzanne GOOSSENS,

geboren te Sint Maria-Oudenhove op 27 juni 1904 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint Franciscus te Opbrakel op 12 oktober 1986.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Ere-Schoolhoofd van de Gemeenteschool te Sint Maria-Oudenhove.

Als wij even bladeren in het levensboek van deze dierbare overledene, dan blijkt zijn grote bezorgdheid om het welzijn van zijn gezin.

Zijn bezorgdheid ging echter nog verder naar de opvoeding van de jeugd in de school. Daar was hij 38 jaar lang de „Meester“, titel die omwille van zijn ijver en toewijding, steeds met zijn naam werd meegevoerd: „Meester Achiel“. Zo blijft hij voortleven in het geheugen van zijn vele leerlingen, vooral de minderbegaafden die met veel liefde en geduld werden geholpen.

Gedurende 60 jaar was hij ook kerkbedienaar. Met muziek en zang heeft hij de diensten opgeluisterd. Zo was hij niet alleen dienstbaar in gezin en school, maar stond hij ook op een zeer bijzondere manier in dienst van God, zijn Schepper.

De laatste bladzijden van het boek staan getekend met het kruis; maar ook in het lijden, dat de mens zo klein kan maken, heeft hij zich groot gedragen, door in de kliniek gedurende zeven weken lang met moed en overgave aan de Heer, alles buitengewoon te verdragen.

Vandaag kijkt de Heer dit levensboekje in en zegt: „Wees welkom, goede en trouwe dienaar, want voor U is hier de plaats bereid voor een blijvend geluk.

Dierbare echtgenote en kinderen, Jezus die weende bij het graf van Lazarus begrijpt ook uw droefheid bij mijn heengaan, maar toch krijgen wij van Hem, de Verrezenen, de hoop van een eeuwig weerzien.

Dit woord zal U een troost zijn, elke keer gij voor mij bidt.

De families

VANDERZWALMEN, GOOSSENS,
DE BRUYNE, HEYNDERICKX,
danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel