

«Vader, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede».

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert Van der Zwalmen

echtgenoot van Mevrouw
Louise VAN WYMEERSCH,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 1 november 1898
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
op 12 april 1963,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

Oorlogsinvalid 1914-1918.

Oorlogskruis - Ridder in de Orde van Leopold II.

Goede Vrijdag : in een stemming van rouw en
boete verwijlt de Kerk in gebed en overweging bij
de lijdende en stervende VERLOSSER. Maar wij weten
dat Jezus zich vrij aan de dood heeft overgeleverd

- omdat Hij ons beminde tot het uiterste,
- omdat Hij voor onze zonden wilde boeten door zijn lijden en dood,
- omdat Hij ook een voorbeeld wilde zijn in het lijden.

Bitter en lang is ook de lijdenskelk geweest die de duurzame overledene heeft geleefd, doch met kristelijke onderwerping heeft hij dat lijden gedragen. Nooit kwam hem een klacht over de lippen, doch dankbaar glimlachte hij stil om het minste wat men voor hem deed.

Duurbare echtgenote en kinderen, veel, ja alles wat u hebt kunnen doen, hebt u voor mij gedaan. Ik dank U hiervoor. Blijft eensgezind in liefde elkaander ondersteunen en vergeet niet voor mij te bidden in uw familiegebed en in uw zondagmis.

Troostend was iedermaal de tijd dat de Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis hun beste zorgen schonken aan de zieke : troostend, niet alleen om

de goede zorgen, maar vooral om de opbeurende woorden. - Dank !

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families

VAN DER ZWALMEN,
VAN WYMEERSCH,
PANNEKOEKE,
PIETERS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.