

Ten Paradijse geleiden haar Gods engelen !...



Tot vrome nagedachtenis van
Mevrouw Bertha Vander Zwalmen

Echtgenote van
de Heer Charles-Louis DE WEERDT
geboren te Geraardsbergen de 5 april 1889 en er
godvruchtig overleden de 15 december 1962,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten
en de Pauselijke zegen " In Articulo Mortis "

Rustig en vreedzaam is moeder van het aardse
naar het eeuwige leven gegaan. Gelijk de sterke
vrouw uit de H. Schrift bouwde zij haar huis op,
bewandelde zij rechte wegen en vreesde God.

"Zij bouwde haar huis op..." Ze was immers
niet bekommerd met hetgeen buiten omging ;
ook niet bezorgd met eigen welzijn : al haar
krachten wijdde zij aan haar huisgenoten zolang
zij kon. Als deze weenden weende zij. Als deze
verheugd waren was zij verheugd. Maar wijze
raad en werkzaam voorbeeld hebben de haren
ten goede geholpen.

"Zij bewandelde rechte wegen..." Zonder aan-
spraak op lof der mensen en zonder vrees voor
hun oordeel, deed ze het goede in de eenvoud
des harten. Zij luisterde slechts naar de stem van
haar geweten en van haar moederhart.

"Zij vreesde God..." Zonder menselijk vertoon
als zonder menselijk opzicht. De godsdienst was
de grond van haar handelen wandel en zij heeft
haar geloof diep geprent in de harten van haar
huisgenoten. Nu rust ze uit van haar goede
werken ; maar de verdiensten gaan met de ziel

mede ten hemel. Zij is gestorven met die rustige
zekerheid op de gelukkige eeuwigheid van een
vrouw die alles aan de Heer gaf, wat Hij, als op-
perste Heer en Meester van haar hier op aarde
vroeg. Geef haar nu, o Heer, volgens uw belofte,
de eeuwige rust.

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij het
geluk, de zorgen en de lasten van het leven ge-
dragen. Het is de wil van de Voorzienigheid dat
ik het eerste ga. Maar zoals we samen hebben
gestreden en geleden, zo zullen we ook samen
triomferen. Boven het leven en boven de dood
blijve het gebed ons troosten, sterken, verenigen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vooral gij
die voortdurend rond mij waart, ik dank u voor
uw bezorgdheid en opofferende liefde wanneer
ik ziek was. Blijft vereend in de liefde, zoals ge
vereend waart rond mijn sterfbed : zo zult ge de
steunende troost voor uw vader zijn. Levet scone,
gij die zo ver van mij verwijderd moest blijven.

Familieleden, vrienden en kennissen, tot weer-
ziens bij de Heer !

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid !

De familiën VANDER ZWALMEN, DE WEERDT,
DE SMET en VAN GANSBERGE

Bedanken.

VAN DE MAELE