

De dood der rechtvaardigen is het einde hunner  
pijnen en de ingang van het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

## EMMA VAN DER ZWALMEN

Echtgenote van Mr Theofiel VAN WAYENBERGE,  
geboren te Goeferdinge den 23 April 1875 en over-  
leden te Overboelare den 29 November 1948, ge-  
sterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Politieke Gevangene 1914-18.

Gelukkig de mens die met geduld de kwellingen  
verdraagt. Na de beproeving zal hij de kroon des  
levens verwerven die de Heer beloofd heeft aan  
degenen die Hem liefhebben.

Al wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik ook  
belijden voor mijnen Vader die in den Hemel is.

Matt. X 32

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, ver-  
meed het kwaad en volhardde in het goed. Daarom  
zal zij in zegening blijven bij God en bij de mensen.

Duurbare echtgenoot en dierbare kinderen, eens  
zullen wij wederom verenigd zijn bij den Heer ; dat  
God U zegene en U lone voor de liefde en genegen-  
heid die gij mij betoond hebt, en gedenkt mij steeds  
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Drukkerij Edgard DE CROO, Overboelare.



De familiën VAN DER ZWALMEN, VAN WAYENBERGE,  
GAUBLOMME en DE PADT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun  
betoond bij het overlijden van hun dierbare afge-  
storvene

DANKEN U.