

○ Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik rusten
en hopen. (Nav.)

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS VAN DER ZWALMEN

Weduwnaar van Mevrouw

Mathilde REYGAERT

geboren te Overboelare de 11 November 1869 en
aldaar godvruchtig overleden de 31 Mei 1948,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Na veel pijnen en slapeloze nachten is hij gestor-
ven in de meest stichtende gevoelens van gods-
vrucht; hij heeft de kwellingen van zijn ziekte
verdragen met bewonderenswaardig geduld.

God heeft hem langdurig beproefd, maar te mid-
den van zijn lijden was hij kalm en aan de Godde-
lijke inzichten onderworpen. Hij bewaarde de
vrede en de grootste verduldigheid in zijn smarten.

Hij was zo minzaam en gediensstig, zo altijd gereed
om iedereen te helpen; werkzaam en zorgvol, heeft
hij zijn brood niet geëten in ledigheid; hij wordt
diep betreurd niet alleen door zijn naastbestaanden
maar door allen die hem kenden, vrienden en ge-
buren.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familieleden,
we werden op deze wereld gescheiden; mijn laatste
woord is een woord van dank voor al uw goede
zorgen. Ik heb U steeds bemind en mijn liefde kende
niets dan wederliefde. Gedenkt mij steeds in uw
gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid!

300 d. a.

De familiën

VAN DER ZWALMEN,

REYGAERT,

VAN HOOILAND,

GAUBLOMME,

*zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare af-
gestorvene,*

DANKEN U.