

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God.  
(Ps. CXVI.15)



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**Ghislaine Amélie Vanderzwalmen**

weduwe van Mijnheer

**VICTOR VANDENHOEKE**

geboren te Everbeek de 18 Februari 1892 en er overleden de 31 Maart 1953, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen «in articulo mortis».

Deze deugdzame vrouw vreesde God en trachtte in alles zijn H. Wil te volbrengen. Zij was zachtmoedig, geregeld in haar zeden, aangenaam in haar omgang en gediensdig voor allen.

De goedheid harer inborst maakte haar talrijke vrienden en de edele gevoelens van haar hart verwierpen haar de algemene achting.

Zij was een toonbeeld van christelijke plichts-  
vervulling, een onberispelijke echtgenote die door haar vlijt en arbeid, de steun was van haar man. Beproevingen en lijden heeft zij gekend maar met Gods hulp wist zij alles met onderwerping te aanvaarden, overtuigd dat de mens door de beproeving wordt gezuiverd en indien wij met Christus lijden, wij met Hem oock zullen verheerlijkt worden

Beminde Kinderen, ik ga naar vader en samen zullen wij over u waken en u verwachten totdat wij allen, eens voor altijd verenigd zijn bij den Heer. Intussen vergeet mij niet in uw gebeden, die de blijvende band moeten zijn tusschen hen die heengaan en degenen die blijven. Ik zeg u vaarwel en tot wederziens.

Jezus, Maria, Jozef.  
Mijn Jezus Barmhartigheid.

(7j. en 7qu afl.)  
(300 d.)

De familiën VANDERZWALMEN,  
VANDENHOEKE, DECUBBER en  
FAIGNAERT  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.