

Wat is het zoet te sterven als men goed geleefd heeft.  
H. Aug.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## LEONIE VAN DER ZWALMEN

Weduwe van Mijnheer  
Remi FLAMÉE

Geboren te Nederbrakel de 30 Juni 1863,  
en er godvruchtig overleden de 10 April 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.  
Zij was Ere-raadslid der 3-de Orde van St. Franciscus.

De dierbare overledene was een vrome vrouw, een voorbeeld van stichtend en oprecht christelijk leven, een toonbeeld van de goede moeder, zachtmoedig en vreedzaam in haar omgang met de mensen, eenvoudig en stil in haar dagelijks leven, door eenieder werd ze geacht en bemind maar boven alles door haar kinderen op de handen gedragen.

Met stille berusting aanvaardde zij beproeving en kruis uit Gods handen en zo was zij op elken stond bereid om voor de Goddelijke Meester te verschijnen. Ja zelfs verlangde ze er naar en smeekte om naar Christus op te gaan.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen. Ik kan U daarvoor niets anders terug

geven dan de belofte bij O. L. Heer voor U ten beste te spreken. Vaart allen wel en leeft schoon, christelijk en deugdzaam, in eer en deugd. Tot weerziens in Zalige Blijdschap.

H. Franciscus dien ik zo lange jaren als derde-ordeling en raadslid heb gediend, help mij ter zaligheid.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

---

---

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën FLAMÉE en VAN DER ZWALMEN.

---

Drukk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.