

Heer, geef haar de eeuwige rust.

(Lit.)



BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Marie Van der Zwalmen

weduwe van mijnheer Henri DE PESSEMIER,
geboren te Michelbeke de 16 december 1865 en
godvruchtig overleden te Brussel (St.-Joost-ten-
Node) de 20 januari 1957,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Het is aan weinigen gegeven zulk een lange
ouderdom te bereiken.

En toch, wanneer de levensvlam bij gebrek
aan verdere krachten wordt uitgedoofd, schijnt
ook het langste leven kort en nietig in het licht
der eeuwigheid.

Het komt er niet op aan lang en gelukkig te
leven, doch vooral goed en verdienstelijk te
leven.

De duurzame overledene heeft haar lange loop-
baan in het teken gesteld van onze kristelijke
godsdiens.

Gelijk alle stervelingen had zij haar aandeel
in het lijden naar ziel en lichaam, maar zij wist
dat naar het voorbeeld van Jezus Kristus, ieder
mens moet lijden en zo in de glorie binnengaan.

Hoeveel zorgen had zij niet te dragen, hoeveel
troostelose dagen heeft zij niet doorgebracht.
Toen haar man ziek was, heeft zij hem goed ver-
zorgd en flink opgebeurd, wetend dat de naas-
tenliefde eerst in eigen huis dient beoefend te
worden.

Oud geworden, was zij nu zelf aangewezen op
de hulp harer huisgenoten en gaf hen aldus de
gelegenheid om te dienen en verdiensten te
verwerven voor de Hemel.

Bemide zoon en kleinkinderen, weest getrouw
aan onze Moeder de H. Kerk. Bemide schoon-
dochter, ontvang mijn innigste dank voor uw
lieve zorgen.

Beste familie en kennissen, vaartwel en bidt
voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

H. Sebastiaan, patroon van Michelbeke, b. v. o.



Heer Charles DE PESSEMIER-MORRE,
De families DE PESSEMIER, VAN DER
ZWALMEN,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Thomas Marcel, Michelbeke.