

Wij bidden in deze H. Eucharistie dat wij steeds de wil van God mogen aanvaarden. Zo zijn wij hier verenigd in gebed bij het heengaan uit deze wereld van :

DE HEER

Michel VANDER ZWALMEN

Hij werd geboren te Ebouveau (Frankrijk) op 13 december 1926.

Hij deelde gedurende 42 jaar het huwelijksleven met zijn echtgenote Simonne De Temmerman.

Hij gaf het leven en zijn naam aan Joséane (†).

Hij overleed te Ronse op 18 september 1993, gesterkt door de H. Ziekenolie en de Pauze-lijke Zegen.

In onze menselijke beperktheden voelen we ons zo klein en machteloos tegenover het mysterie van lijden en sterven. Het doet zo'n pijn, onze tranen zijn zo zwaar beladen van leed en verdriet om het heengaan van onze dierbare overledene. Bij zijn scheiden van ons zijn we geschrokken en verrast, we begrijpen het niet goed, het is zo lastig om dragen. Met onze vele vragen blijven we steken in het duister, maar Christus, de Heer, die het Licht is dat in de duisternis kwam, heeft ons de hoopvolle boodschap gebracht dat God altijd een liefhebbende Vader is, die elk van ons begeleid en zal uitnodigen naar zijn Hemels huis.

Zo ervaren we dat enkel door ons geloof in God, rust en antwoord kunnen vinden. Alleen in dit Licht kunnen we God danken voor

de schoonheid van dit leven midden onder ons.

Hij is steeds een goede en dankbare man geweest. Het was niet altijd zoals hij het gewild had. Met geduld en een taaie wilskracht heeft hij toch geprobeerd om over de moeilijkheden heen te komen van het leven. Ook wanneer zijn lichamelijke krachten afnamen, hield hij nog vast aan het leven.

Michel zal in onze herinnering blijven als een plichtsbewuste en noeste werker, die zich inzette om door nauwgezetheid, oprechtheid en werkzaamheid zijn levenstaak te vervullen.

Aan allen van wie ik zo veel gehouden heb, dank voor al uw zorgen, goedheid en liefde.

Dank, lieve echtgenote, voor de nooit ophoudende liefde en zorg. Blijf vast houden aan het leven, dat hoe zwaar ook de pijn en de last zijn, toch de moeite waard is !

Dank aan alle mensen met wie ik de weg van dit leven mocht gaan. De liefde en de genegenheid voor elkaar is de enige band die ons kan samenhouden, zelfs over de dood heen.

†

De families

**VANDER ZWALMEN, DE TEMMERMAN,
DANEELS en WITTEBROODT,**

zijn U zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49