

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Renilde VAN DER ZWALMEN

echtgenote van Mijnheer

Eugeen MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel, op 3 oktober 1901
en er godvruchtig overleden op 13 juli 1961,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

« God is liefde ». Wat het leven ons ook brenge :
vreugde, kommer, pijn en lijden, Gods liefde is steeds
werkzaam in ieder leven. Onbegrijpelijk soms voor
ons verstand, maar eenvoudig echt voor wie gelooft.

Een lange ziekte stelde het vertrouwen van de
dierbare overledene op een harde proef, maar haar
geloof, haar geduld en liefde, heeft overwonnen, want
wie in lijden en sterven zich overgeeft aan de Wil van
de Heer, ontslaapt in vrede.

Bemide echtgenoot, wij hadden gemeend toch
nog enkele jaren samen op aarde te mogen gelukkig
zijn : de goddelijke Voorzienigheid schikt het anders ;
wij onderwerpen ons in geloof. Heb dank voor uw
grote en onvermoeibare zorg gedurende mijn ziekte.

En gij, mijn dierbare kinderen, bidt in uw dagelij-
ke gebeden en ook wanneer gij 's zondags de H. Mis
bijwoont, voor de zielerust van uw moeder.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Var dendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mijnheer Eugeen MEERSCHAUT en kinderen ;

De familiën MEERSCHAUT en VAN DER ZWALMEN ,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.