

« Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tussen ons
en diepe kloven spant ;
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat Uw oneindig licht

mij zien, in 't Vaderland ».

(G. Gezelle)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

RITA VAN DER ZWALMEN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
21 oktober 1921 en godvruchtig overleden in
het A.Z. te Gent op 8 februari 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Met de kerk bidden wij voor Rita :

« Heer onze God, in de verrijzenis van Je-
zus is voorgoed zichtbaar geworden dat Gij
trouw blijft aan uw liefde voor de mens.
Wij bidden U voor deze dierbare overledene
Rita, die nu van hier is heengegaan, doe
ook haar verrijzen tot een nieuw leven in
de blijvende vreugde van uw koninkrijk. Dit
vragen we U door en met Kristus onze Heer.
Amen.

Heer, geef haar en alle overleden gelovigen
de eeuwige rust en vrede in de hemel.

De familie :

DE TEYE-DE PREZ
en zoon PASCAL,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel