

Zalig de doden die in de Heer sterven, want hun werken volgen hen. (Apoc. XIV. 13)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ROBERT VAN DER ZWALMEN

zoon van Eugène en Maria Walraevens
geboren te Delftinge, de 1 December 1932 en overleden te Everbeek, de 1 Juli 1956, voorzien van de HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

O God! hoe zwaar is de beproeving die Gij ons overzendt.

Waarom die Jeugdige bloem zo vroegtijdig afgeknapt?

Waarom hem ontrukken aan de federe liefde van zijn ouders en de warme genegenheid van zuster en broeders?

Wij kennen uw inzichten niet, o Heer, maar wij weten dat Gij een goede Vader zijt, die over ons waakt en alles schikt tot het grootste welzijn uwer kinderen.

Wij meenden dat ons gebed verhoord was, daar beterschap was ingetreden, maar de Heer had voor hem het beste verkozen en zijn aanhoudend lijden en grievende smarten geruimd tegen een eeuwig en onverstoortbaar geluk.

Wij danken U, o Heer, om uw oneindige goedheid en barmhartigheid en zeggen U gelaten, dat uw H. Wil geschiede en niet de onze.

Wie zal ons verdriet veroordelen? Wij bewenen immers een zoon die ons dierbaar was, zo onderdanig, bij wie nooit een bitsig of oneerbiedig woord op de lippen kwam; altijd was hij met alles tevreden, zolang hij maar kon, steeds blijgemoed

naar 't werk toeg en dienstvaardig, medelijdend, oprecht dankbaar en goed was. Vurig verlangde hij te genezen om door zijn arbeid de last en de onkosten door zijn langdurige ziekte veroorzaakt, te kunnen vergelden. Ook om te genezen was er geen geneesmiddel te bitter, geen behandeling te pijnlijk maar met onderwerping en zonder klagen aanvaardde hij alles.

Tevens verliezen zijn vrienden, door zijn heengaan, een trouwe kameraad, op wie zij steeds konden steunen, die toch zo inschikkelijk was voor iedereen en alle geschil vermeed.

Lieve Ouders, Zuster en Broeders, ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer. Ik bedank u voor de blijken van genegenheid en de goede zorgen die gij mij gestadig hebt gegeven. Ik versta maar al te wel uw diepe droefheid, doch weet moedig en heudt uw betraande ogen ten hemel gericht, waar wij malkander eens zullen terug zien om nooit meer gescheiden te worden.

Weest mij in uw gebeden en goede werken in-dachtig.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

Jezus, Maria, Jozef.

300 d. afl.
7 j. en 7 qu. afl.

De familiën VAN DER ZWALMEN en WALRAEVENS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.