

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

**Willy
VANDERZ WALMEN**

echtgenoot van mevrouw
Monique VAN LIERDE

Geboren te Opbrakel op 23 september 1938
en overleden te St.-Maria-Oudenhove op
18 maart 1977, gezalfd met het H. Oliesel
in extremis.

« Heer onze God,
Gij hebt de mensen geschapen
om in liefde elkaar tegemoet te treden.
Wij danken U voor dit wonder,
de mooiste gave uit uw hand.
Het kan niet zijn
dat wij vergeefs beminnen
en dat de liefde die onder mensen mogelijk
is,
bij de dood wordt afgebroken.
Help ons geloven dat wij over het graf heen
in liefde met elkaar verbonden blijven,
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt ».

Dierbare echtgenote, ik dank U voor de enkele jaren die we samen in een gelukkig huiselijk leven hebben doorgebracht. Samen gingen we dagelijks naar de ouderlijke woning, we leefden innig mee met onze familie en onze bekommernis ging naar onze neven en nichten wier opvoeding en studies we volgden.

Liefste echtgenote, beste ouders, broers en zusters, hoe onverwacht werd ik van u gescheiden. Hoe hard moet dit onverwachte afscheid voor u zijn. Moge de Heer mij nu opnemen in zijn eeuwige heerlijkheid. Ik vraag U dit voor mij te vragen in uw familiegebed, en in uw zondagmis.

Beste collega's, als ambtenaar bij het Groen Plan heb ik getracht in eerbied jegens mijn oversten en in volle dienstvaardigheid met mijn medewerkers mijn plicht te doen.

Uw echtgenote, uw ouders en familie, uw oversten en collega's danken U voor uw voorbeeld, niet alleen wanneer alles goedging, maar ook in uren van lijden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

De families :

VANDERZ WALMEN, GOOSSENS,
VAN LIERDE en BROECKAERT,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelname in hun rouw.**