

Mijn taak is af, mijn werk volbracht. Met  
blij verlangen zal ik het loon uit Gods hand ont-  
vangen.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

**Bertha VANDESANDE**

weduwe van de Heer  
**Achiel SOETENS**

geboren te Everbeek op 14 november 1896 en  
overleden te Ronse (kliniek Sancta-Maria) op  
2 december 1970, gesterkt door de HH. Sakra-  
menten.

God gaf, God nam. Het is geschied lijk het  
de Heer behaagde : Zijn naam zij geprezen.

Een rechtschapen en goed mens is naar het  
Vaderhuis gegaan. Haar leven was schoon en  
groot in eenvoud en oprechtheid. Zulk een leven  
is de ware voorbereiding tot de dood.

Voor ons gelovigen is de dood geen einde maar  
veeleer een begin, geen ondergang maar over-  
gang : wij veranderen van woonst en zullen  
voor altijd met God leven. Onze verdiensten ne-  
men wij met ons mee.

Mijn dierbare kinderen en familie, in U mocht  
ik altijd trouwe steun ondervinden. In dank-  
bare liefde verlaat ik U. Laten wij die liefde  
over het graf heen voortzetten en mekaar hel-  
pen en steunen door een gebed. Eens zullen  
wij samen verenigd zijn bij God om nooit meer  
te scheiden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VANDESANDE, MATTHIJS, SOE-  
TENS en SPITAELS,

bedanken U oprecht voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname.

Uitg. A. Opdecam - Everbeek