

+

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**CLARA VANDESANDE**

weduwe van de

**Heer Charles MANSSENS.**

Geboren te Everbeek op 12 mei 1889  
en godvruchtig overleden te Everbeek  
op 12 oktober 1983, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.

---

Voor de zoveelste maal is ook dit afsterven voor ons allen een vermaning. Hoewel onze overledene Clara een zeer hoge ouderdom heeft mogen bereiken, toch is haar heengaan een bevestiging van het vergankelijke van alle aardse leven. Wees daarom bereid, want niemand kent dag noch uur waarop de Heer van alle leven ook tot ons zal zeggen « Kom en volg mij ». Dankbaar dat ze zolang heeft mogen genieten van een goede gezondheid heeft ze met vertrouwen haar leven in Gods handen gelegd.

Bidden we nu tot God dat Hij een barmhartige Vader zou zijn voor haar tekorten en

haar duizenvoudig zou beïonen voor het vele schone in haar leven.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families

VANDESANDE, MATTHIJS, MANSSENS,  
BIENVENU,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel