



In Gods Liefde zal voor altijd rusten
de Heer

EUGÈNE VANDESANDE

weduwnaar van Mevrouw

Marie Vander Biest

geboren te Everbeek op 16 mei 1887 en godvruchtig overleden in het burgerlijk hospitaal te Ronse op 13 oktober 1969, gesterkt door het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals wij hem immer gezien en gekend hebben, zó is hij gestorven; met de stille vrede op het gelaat en ons Heer in zijn gemoed. Een brave man en een goede vader is van ons heengegaan. Zijn leven heeft hij gewijd aan zijn gezin; op het laatst was zijn grootste voldoening zijn kinderen gelukkig te weten en met hun vooruitgang mee te leven.

Is het dan wonder dat velen met eerbied zien naar die voor immer gesloten ogen? Doch dan gaan onze blikken ook naar omhoog: God, wij danken U voor die voortreffelijke man, die zorgzame vader en wij smeken U: moge hij in vrede rusten.

Mijn kinderen en kleinkind, door uw liefde hebt gij mijn lijden gelenigd en in mijn smart mij getroost. Ik dank u voor die kinderlijke genegenheid, Bidt veel voor mij. Blijft kristen deugdzzaam daarin liggen en het geluk en de ware vrede opgesloten. Mijn dierbare bloedverwanten en vrienden, gedenkt u mijner en tot het blijde wederzien Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De familiën

VANDESANDE, VANDER BIEST,
MACRON en ANTHEUNIS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Dr. Modde Everbeek