

• In al uw werken, wees uw uitersten indachtig ! •
(Eccl. VII, 40).

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Elodie VANDESANDE

weduwe van Mijnheer **Honoré VAN STRYTHEM**,
echtgenote van Mijnheer **Remi MISEREZ**,

geboren te Everbeek, den 14 April 1876, en god-
vruchtig in den Heer overleden te Deltfinge, den
5 Januari 1948, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van de *Confrerie der Gelovige Zielen*.

Met haar afsterven, wordt een werkzaam, een verdien-
stelijk en een christelijk leven afgesloten. Haar handen
zullen den Heer de vruchten aanbieden van een wel-
voltrokken loopbaan; Gods hand zal haar de eeuwige
beloning schenken.

Als een moeder, die al haar kinderen zonder onder-
scheid beminde, was zij gedurigaan bezorgd om hun
welzijn. Allen waren zij steeds welkom, voor allen had zij
een hartelijk woord, allen bedacht zij in haar gebeden,
haar huiselijke bezigheden, haar lijden, haar bekommer-
nissen.

Haar laatste levensjaren waren gekenmerkt met het
teken der beproeving. Zij droeg die, niet alleen verdul-
dig en edelmoedig, maar zelfs met een zelfopofferende
blijgezindheid, die haar eigen was.

Echtgenoot en huisgezin zullen veel aan haar verliezen.
Gods hulp en genade alleen, kunnen haar heengaan
aanvullen.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, blijf
steeds indachtig den band van onderlinge genegenheid
die moeder tussen U heeft gesmeed. Hebt elkander lief,
weest in alle omstandigheden broeders en zusters onder-
een; 't is het gebed des Heren en de laatste wens van
moeder. Draagt zorg voor vader en de zegen Gods moge
op U rusten.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn ziel genadig.



De familiën **VANDESANDE**, **MISEREZ**, **VAN STRYTHEM** en **COSYNS**,

zeer gevoelig voor de blijken van christelijke
deelneming hun betoond in hun pijnlijken rouw,

BEDANKEN.