



In geloof en dankbaarheid vertrouwen wij
in Gods genadigheid toe

de heer

OSCAR VANDESANDE

echtgenoot van mevrouw

Hilda De Boe

geboren te Everbeek op 30 juni 1919 en
tot de heerlijkheid van het Vaderhuis terug-
geroepen te Geraardsbergen op 21 februari
1985, gesterkt in zijn geloof en door de
genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van verscheidene verenigingen
Oud-Strijder 1940 - 1945

Geslagen aanhoorden we het bericht dat
Oscar teruggeroepen was naar de hemelse
Vader, ondanks alle pogingen om zijn hart
nieuw leven in te blazen.

Zijn hart dat openstond voor iedereen.
Nooit kwam men tevergeefs aankloppen om
zijn raad en daad.

Oscar bloeide maar open als hij iemand
kon helpen. Zijn heengaan zal in talrijke
bewegingen, in het feestkomitee van Goe-
ferdinge sterk aangevoeld worden. Op zijn
inzet en zijn kennis kon men immers altijd
rekenen.

Sinds enkele maanden genoot Oscar van

een welverdiende rust, maar dan nog liep
hij boordevol plannen. Hij was niet de man
om stil langs de kant te staan. Zelfs al
voelde hij zich niet goed, hij ging door in
het besef dat men op hem rekende.

Hoe gelukkig kon Oscar zijn in het alleen-
stil-zijn met zijn vrouw. Hoe zeer appre-
cieerde hij het samen-zijn met kinderen en
kleinkinderen. Hoe stil kon Oscar het ma-
ken in zijn hart, wanneer hij sprak met de
Heer. Ingetogen en betrouwend op de Vader
vierde hij mee in de eucharistieviering.

Dit vertrouwde beeld zullen we moeten
missen. Een aanslepende verkoudheid ver-
zwakte zijn hart.

De liefdevolle zorgen van zijn vrouw en
het bezoek van zijn kinderen en kleinkin-
deren de avond voor zijn heengaan, nam
hij mee als laatste gedachte.

Treur niet ma, betrouw op je zoons en
dochter, geboren uit onze liefde voor
elkaar.

Kinderen, jullie weten welke idealen ik
nastreefde, probeer die voor te leven aan
jullie kinderen.

De families Vandesande, Bouvry,
De Boe en Van Wassenhove
danken U voor uw bliken van
Kristelijke deelneming.