

« Het leven vliedt en d'asse blijft in onze handen.

't Verlangen stijgt om mede te vergaan.

Doch zelfs bij de dood blijft Hoop als lichtje branden.»
(E.P. Reypens).



Wil met uw eucharistieviering en uw verzorgd gebed naar de Vader geleiden de ziel van de Heer

Richard VANDESANDE

weduwenaar van mevrouw

Marie-Caroline VAN DEN MEERSSCHAUT

Hij werd geboren te Everbeek op 26 april 1878 en overleed te Delftinge op 31 juli 1973 in de liefde van de Heer en door Kristus' Sacramenten voorbereid op de Grote Ontmoeting.

Wat de ouderdom schoon maakt, is niet een lang leven, maar wel dat men als mens en kristen iets presteert voor het welzijn van de anderen. We bidden met de psalmist : « Heer, een mensenleven duurt zeventig jaar, of tachtig als wij krachtig zijn. Het meeste daarvan is kwelling en kommer en snel komt het uur van vertrekken. Leer ons daarom onze dagen waarderen en zo te komen tot wijsheid van harte ».

« Heer, leid de doden binnen in het Licht waarin Gij woont. Toon hen voor altijd Uw aangezicht. Troost hen die treuren om hun doden, en maak ons gevoelig voor het leed van de anderen ».

We nemen afscheid van een sterke man, gesteund en geleid door een ijzersterke wils-

kracht, wat hard geworden door de herhaalde en pijnlijke ontmoetingen met de beproeving in het gezin, maar moedig door zijn ijver voor de anderen.

Trouw tot in het kleine en doodeenvoudige, zijn voorliefde voor het sobere en ongekunstelde, zijn levenslust haast tot de laatste dag zijn zin voor rechtvaardigheid en vooruitgang : dit alles maakte hem tot een stoere werker en vastberaden helper voor het welzijn van iedereen. De Heer vond hem bereid om kalm en rustig de dood tegemoet te gaan, na een zeer kortstondige ziekte, waarin hij voelde en getuigde dat het de beslissende ontmoeting zou zijn. In zijn eenvoudig geloof voelde hij zich veilig in Gods handen, vol dank om de toegewijde zorgen waarmee men hem omringde.

Duurbare bloedverwanten, dank voor de blijken van begrijpen en genegenheid die ge in mijn leven gebracht hebt, voor het gedeelde werk, de vreugden en smarten die we samen mochten beleven en dragen. Dank vooral voor de sterkende zorgen en kommer in mijn oude dag en ogenblikken van eenzaamheid, ge hebt voor mij een nieuwe thuis geschapen. Kijk gelovig uit naar een nieuwe, definitieve ontmoeting bij de Heer.

Vrienden, kennissen, en geburen, een laatste genegenheid vraag ik u : bid voor mij, dat ik zo spoedig mogelijk opgenomen word in de vreugde van de verrezen Zaligmaker.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.

De families VANDESANDE, VAN DEN MEERSSCHAUT, COSYNS en SOLLEME,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde