

†

Blijvend aandenken aan

MEVROUW

Anna VAN DE SPIEGLE

weduwe van de heer
Jan VLASSEN BROEK

Geboren te Overboelare op
23 maart 1916 en onverwachts
overleden te Geraardsbergen op
13 september 1996.

De families VAN DE SPIEGLE
VLASSEN BROEK
MATTHIJS
VAN EESBEEK

danken U voor uw blijken van medeleven.

Moeder,

Moeder had het geluk oud te mogen worden.
De rimpels in haar gelaat
en haar grijze haren
maakten haar tot een mooie vrouw.
Maar mooier in haar leven was de liefde;
als een rode draad was deze
in gans haar leven aanwezig.
Met wat een toewijding
heeft ze voor vader gezorgd !
Met wat een bezorgdheid
zette ze zich in voor haar kinderen,
speciaal voor hun kristelijke opvoeding !
Hoe fier was zij op de kleinkinderen !
Spontaan was haar liefde tegenover
geburen en bezoekers.
Voor deze mooie liefde vond moeder de kracht
in de zondagsmis en in het dagelijks gebed.
En gaarne bidden wij :

† *God, wij danken U
om onze lieve en goede moeder;
laat haar liefde over de dood heen
eeuwig en mateloos worden.
Amen.*