

Elk mensenleven is een onderweg zijn naar de Vader!

Voor Mevrouw

Bertha Van de Spiegle

werd het de definitieve ontmoeting met de Heer op 29 oktober 1975 na de H. Eucharistie, de ziekenzalving en de Pauselijke Zegen te hebben ontvangen.

Haar levensweg begon te Overboelare op 10 september 1889.

Ze werd door het Sacrament van het huwelijk verbonden met de

Heer Joseph Verbruggen

Het feest van Allerheiligen was nabij toen moeder van ons afscheid heeft genomen.

Stil is ze heengegaan zoals ze heeft geleefd. Haar leven was schoon, omdat ze met een groot hart steeds in dienst van de anderen heeft gestaan.

Tot op hoge leeftijd was zij de spil van het gezin. Haar enige bekommernis was, dat echtgenoot en kinderen het goed zouden hebben en gelukkig zijn.

De beproeving is haar niet gespaard gebleven. Maar met de hulp van haar diep geloof heeft ze steeds getracht ja te zeggen tegen het lijden.

De drie kleintjes uit ons gezin die haar zijn voorgedaan, zullen haar welkom heten in de woonst van de Vader.

M'n geliefde Joseph, tot op het laatste moment zij U voor mij de bezorgde en liefhebende echtgenoot geweest. Dank U en danken we beiden de Heer die ons bijna zestig jaar samen het lief en het leed liet delen.

Kinderen, de genegenheid die U mij altijd hebt betoond, vooral de laatste maanden, zal ik blijven gedenken.

Marc, mijn enig kleinkind, ik hield zoveel van U. Een van mijn laatste woorden was het lispelen van uw naam. Denk vaak eens terug aan uw grootmoeder en meter. Dat verwacht ik van U.

Familieleden en vrienden, die mij uw sympathie betoond hebt en mij trouw hebt bezocht gedurende mijn ziek-zijn, ik wacht op U voor een blij weerzien.

Moeder, nu over uw duurzaam gelaat de glimlach der zalige verbazing is gekomen om de kroon die uw deemoedig leven verdiende, bidden wij, waak over hen die U zo innig lief hadden.

Voor uw deelneming betoond na het overlijden en bij de begrafenis van onze innig geliefde echtgenote, moeder en grootmoeder,

Bertha Van de Spiegle

betuigen wij U onze oprechte dank.

De families :

Van de Spiegle, Verbruggen, Vermang en Segers.

Geraardsbergen, 3 november 1975.

Druk Theo.