

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hunne zonden ontslagen worden.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Jules VAN DE SPIEGLE

Weduwnaar in eerste huwelijk van

Mevrouw Maria-Theresia PLAITIN,

Echtgenoot van

Mevrouw Marie-Ghislena MATTHIJS,

geboren te Overboelare den 23 Februari 1879 en er overleden den 14 September 1947, gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De tijd van mijn verblijf hier op aarde is geëindigd, mijne dagen zijn vervlogen gelijk de rook uit de schouw. Ik werd eensklaps tot niet gebracht en wist het niet. O groot geheim van den dood, wat leert zij ons wel wat we zijn hier op de wereld.

Gelukkig de mens die de noodwendigheden van zijn naaste in aandacht neemt. Ps. XL. 2.

Voorwaar, zeg ik u, voor zoveel gij dit aan één, van deze mijner geringste broeders gedaan hebt, deedt ge het aan mij. Matth. XXV-40

Bemide echtgenote en kinderen, weent niet als deze die geen geloof hebben. Troost en bemint mal-kander. De scheiding is maar tijdelijk, eens vinden we mekaar weder in den hemel. Blijft mij indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Dat hij in vrede ruste. Amen.

Uitg. E. De Croo Koster, Overboelare.

De familiën VAN DE SPIEGLE, MATTHIJS,
VERMANG, TRENOYE, PLAITIN
en BOXSTAEL,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor de dierbare afgestorvene

Mijnheer Jules VAN DE SPIEGLE

danken U van harte.