

O dood, hoe leert gij ons, wat wij hier op aarde zijn.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mevrouw Madeleine Vandesteene,

weduwe van

Mijnheer Alfred VAN DER DONCKT,

geboren te Aertrijcke, op 16 juli 1896, en godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 7 maart 1966, bediend met de HH. Sacramenten der zieken.

**Lid van de Confrerie van de H. Amelberga,
Bond van het H. Hart en verschillende
godvruchtige Genootschappen der parochie.**

Jarenlang was de duurzame overledene, de barmhartige Samaritaan, de onvermoeibare engelbewaarder, dag en nacht aan het ziekbed van haar man. Ondermijnd, zelf overvallen door een verraderlijke ziekte, heeft ze gelaten en berustend de smarten van het ziekzijn gedragen.

Haar stil gebed en contact met God waren voor haar een bron van serene kristelijke vreugde die haar zelfs in de pijnlijkste ogenblikken niet verliet.

In het lijden immers benadert de kristen mens het dichtst zijn Schepper en Verlosser. Dan voelt hij 't broeze, het vergankelijke, het machteloze van al het aardse.

Zijn groot geloof voelt langs het gebed die Enige, grote blijvende kracht. Want God is Liefde (Joh.) en Liefde is bron van vreugde. Vandaar die zielesterkte, die kristelijke levensvreugde die in de zwaarste ogenblikken van lijden en beproeving, weleens kan getemperd, maar nooit vernietigd worden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, dankt God die in Zijn Goedheid een einde gemaakt heeft aan mijn lijden. Zoals mijn patrones, de H. Maria Magdalena, de goddelijke Meester gevolgd is op zijn kruisweg tot op Calvarië, zo heeft de Heer mij liefdevol langs de louteringsweg van lijden en ziekte geleid naar de eeuwige Rust. Hebt dank voor uw vele zorgen en genegenheid, uw hulp waarmee ge mijn kruis hebt helpen dragen. Draagt ook gij verder elkanders lasten en bidden we voor elkaar opdat we elkaar samen met papa eens weerzien in de hemel.

Duurbare familie, vrienden en kennissen, bidt ook gij voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust!

DANKEN U voor uw medevoelen en gebeden :

Mijnheer en Mevrouw Raphaël TOYE-VAN DER DONCKT ;

Mijnheer en Mevrouw Gerard VAN DER DONCKT-VAN WIJMEERSCH, *haar kinderen ;*

Mijnheer Luc TOYE ;

Mejuffer Yolande TOYE ;

Mejuffer Marie-Christine VAN DER DONCKT ;

Mejuffer Godelieve VAN DER DONCKT ;

Mejuffer Annie VAN DER DONCKT,

haar kleinkinderen ;

De familiën VANDESTEENE, VAN DER DONCKT,
HAESAERTS en VAN HECKE.

Ename — Drukk. Vander Stuyft