

Laat nu je lieve handen rusten  
Ze hebben veel gedaan  
Ze droegen 's levens lasten en lusten  
En brachten altijd vreugde aan.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

## **Louis Gustave VAN de SIJPE**

**echtgenoot van Justine MACHTELINGS**

geboren te Zottegem op 20 oktober 1905 en  
er godvruchtig overleden op 20 oktober 1990,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Justine MACHTELINGS

Ernest en Liliâne VAN de SIJPE-LELEU

Clément en Josée ROMAN-VAN de SIJPE

Steven VAN de SIJPE

Véronique VAN de SIJPE en verloofde Marc

Jürgen ROMAN

danken U oprecht voor uw gebed en bliken  
van medeleven.

Stilletjes heb je ons verlaten  
In de donkere dagen  
vlak voor Allerheiligen  
op de grenslijn van herfst en winter.  
Eenvoud, levenslust en tederheid  
hebben je gesierd gedurende je leven.  
Met blijheid en dienstvaardigheid  
heb je de kleine dingen van elke dag volbracht.  
Het was fijn met je te leven  
We zeggen je geen vaarwel...  
We zien elkander weer.

Goede God,

Leer ons te geloven dat Gij alle mensen tot  
licht hebt geroepen,

en dat ook onze afgestorvene geroepen is  
om eeuwig met U te leven in heerlijkheid.

ROUWCENTRUM PORREZ - Zottegem

